

## Verslag wijnreis 2018 – De CHAMPAGNESTREEK anders bekeken...

Er is inmiddels alweer twee jaar voorbijgegaan en dus tijd voor een nieuwe wijnreis. Deze keer wordt het een LUSTRUM-reis en is er gekozen voor de Champagnestreek. Niet zomaar Champagne, maar de meest zuidelijke regio.

Maandag 08/10/2018. Het is vroeg opstaan want de bus vertrekt om 05:00 u. aan de Colruyt in Merelbeke. Twee uur later worden we afgezet aan l' Arche in Urvillers waar ons een ontbijt met koffie en koeken wordt aangeboden.

Eerste halte is Châlons-en-Champagne waar we een "visite guidée" maken met de bus onder leiding van een gids die ons dan verder te voet van het historisch centrum van de stad laat genieten.

's Middags doen we ons tegoed aan een heerlijke maaltijd in het mooie restaurant "Les Caudalies" en sluiten we af met een bezoek aan de baseliek Notre Dame de l'Épine.

En na een lange, vermoeiende dag, nemen we onze intrek in hotel LE VAL MORET in Magnant.

Dag 2 begint met een gesmaakt bezoek aan Troyes onder begeleiding van een stadsgids(e). We krijgen er een overzicht van de scheve vakwerkhuisen en krijgen uitleg over de vele noodzakelijke renovatiewerken die er aan de gang zijn. We bezoeken er enkele interessante projecten en mooie kerkgebouwen om ons bezoek te beëindigen in het pittoreske restaurant "La Mignardise" waar we genieten van een heerlijke maaltijd.

Met een RENOIR kenner (nog verre familie van de beroemde kunstschilder) worden we 's namiddags naar het dorp ESSOYES gebracht waar Auguste Renoir één van zijn vele huizen en ook zijn atelier bezat. Een overzicht van het leven en werk van deze schilder zal voor altijd in ons geheugen blijven omdat wij overspoeld werden met informatie die allemaal door dhr. Pharisien zorgvuldig is opgeslagen in enkele boeken waarvan hij de inhoud met veel overgave naar voor bracht.

En ja, we gaan voor het eerst een Champagnedegustatie ondergaan. We zijn te gast bij het Champagnehuis Charles Collin in Fontette. waar we de eerste bubbels mogen proeven van de Côte des Bar. Indrukwekkend modern bedrijf waar we alles mochten van zien zoals we nooit voorheen in de Champagnehuizen er de kans toe kregen.

Dag 3 begint met een bezoek aan de artisanale kaasmakerij Mussy in Chaource waar we omwille van bezoekersmogelijkheden opgedeeld worden in twee groepen waarvan één (toevallig mijn groep) tijdens het wachtuurtje een bezoek bracht aan het nabijgelegen dorpscentrum en er de mooie kerk bezocht.

Ook toevallig waren er enkele koorknappen van Oosterzele bij die de acoustiek van de kerk wilden uitproberen en hun medebezoekers vergastten op enkele religieus getinte liederen uit hun repertoire. Dit optreden werd ten zeerste gesmaakt door de aanwezigen. Applaus !

En dan werden we tegen de middag verwacht ten huize "Champagne Gruet" waar men onder meer nog Champagne maakt met de Arbane druif.

Een mooi bedrijf waar ons bezoek eindigde in de kelders waar we een heerlijke lunch (repas Champêtre) aangeboden kregen te midden van de Champagneflessen en waar we

## Verslag wijnreis 2018 – De CHAMPAGNESTREEK anders bekeken...

bediend werden door dhr. Gruet sr. en kleindochter. De maaltijd werd vergezeld door een rijkelijke degustatie en werd door iedereen bijzonder goed geapprecieerd.

En om de dag te beëindigen volgt nog een proeverij in Les Riceys waar we bij het Champagnehuis Morize & Fils kennis mochten maken met de zowel de rosé des Riceys en de côteaux champenois.

Een kleinere wijnboer die zijn Champagne bewaart in de kelders van een vroegere abdij. Mooi bedrijf met de charme van kleinschaligheid.

's Avonds, tijdens het diner, volgen nog enkele verrassingen: de deelnemers krijgen allemaal een fles Champagne omdat dit een lustrumreis is.

Anderzijds wordt Luc uitgebreid, en op ludieke wijze, gehuldigd en bedankt voor het inrichten van de 10 reizen die door hem (en enkele helpers) werden georganiseerd. Een mooie afsluiter !

Dag 4, laatste hoofdstuk van een goed voorbereid programma. We rijden huiswaarts via de Lac d'Orient waar aan de oevers van het meer nog een groepsfoto wordt genomen.

Tegen de middag zijn we verwacht in het restaurant "Le Relais de Sillery" in het gelijknamige dorp Sillery.

Kan men ons nog met iets verrassen ? jawel, het mag vandaag iets méér zijn en de kwaliteitsvolle keuken van dit restaurant verdient de lof van iedereen. Gewoon TOP.

Het is tijd om terug te rijden naar waar het begon : Merelbeke. De vele kartons vinden hun weg naar de respectievelijke eigenaars en we kijken reeds uit naar een volgende ervaring.

Bedankt Luc en bedankt Wijngilde Oosterzele.

EM